



יום שני 23 מרץ 2009

### שיבושים בהבנת המושג איש רוח

#### מיהו איש הרוח?

הסברה הרווחת בימינו היא שאנשי רוח הם בדרך כלל אמנים ויוצרים למיניהם כגון: סופרים, משוררים, זמרים, שחקנים, ציירים ופסלים, המנהלים אורח חיים בוהמיני יוצא דופן (חיים חיים חופשיים ואינם מחויבים לנורמות החברתיות המקובלות, כגון עבודה מסודרת, נישואין ומשפחה, נימוס וכו').  
יתרה מזאת מקובל לראות בהם כאנשי מוסר ומצפון, בעלי אמירה משמעותית יותר מזו של אדם רגיל. אולם, נראה כי אין הרבה מה לסמוך על מוסכמה זו.

למעשה כלל לא מדובר באנשי רוח, אלא בקבוצת אנשים שהדבר המאפיין אותם הוא הקשר שלהם ליצירה, לאומנות, דהיינו – אנשי אומנות. הם מרוכזים בעצמם ומבטאים את תחושותיהם בצורה יצירתית שאינה מסתמכת על עובדות, אלא על פרי דמיונם - מיפים מציאות או פועלים בצורה הפוכה לה. מטרתם לחדור לנפש האדם, תוך משחק ברגשותיו, למען תועלתם האישית.

איש רוח אמיתי הוא זה העוסק ברוחניות. מדובר באדם ערכי ומוסרי שנקי ממחשבות ומדמיונות באופן המאפשר לו להיות פנוי וערני למתרחש סביבו בכל רגע נתון. הוא מתבסס על עובדות בלבד ובעל ראייה חדה המאפשרת לו לראות השלכות של מקרים שאירעו. יש לציין כי איש רוח אמיתי יכול להשתמש בדמיון, אולם אך ורק לצורך המחשת עניין זה או אחר לזולת שאותו הוא אוהב אהבת אמת, אהבה ממקום נקי ללא אינטרסים אישיים, למען העברת מסרים חשובים שיסייעו לו לעבור בצורה הטובה ביותר את הניסיונות שמעמיד בפניו אלוהים. הוא חודר עמוק לנשמות בני האדם במטרה להביא אותם למצב בו יוכלו לחיות באופן עצמאי חיים טובים ע"פ דרכו של אלוהים.

בשל תכונותיו אלה, גורם איש הרוח לאדם המקשיב לו או הקורא את כתביו להזדהות עם הדברים שהעלה ולהבינם הן ברמה האישית – עולמו הפרטי של האדם – והן ברמה האוניברסאלית.

**אשרי המבין והפתוח לקבל  
אוהבת ומברכת**



אילנה לב-ארי בת חביבה

יום שני 23 מרץ 2009  
יום שני כ"ז אדר תשס"ט



אילנה לב-ארי  
ILANA LEV-ARI  
WWW.ILANA-7.CO.IL

יש לציין כי בעבר היו גם הפילוסופים אנשי רוח, אולם במרוצת השנים הם הלכו לאיבוד עקב העליונות שהתעוררה בהם, הצורך בהתבלטות ואינטרסים שונים נוספים שהשפיעו על העולם כולו.

אנשי האומנות מפעילים עלינו סוג של הונאה מגיל צעיר. מאכילים אותנו בבדיה שמתנפצת בפנינו כשאנו מתבגרים. המציאות השונה שלא יושבת בקנה אחד עם מה שהוחדר בנו גורמת לנו בני האדם לחוש תסכול. הם אלה הטוענים שניתן לממש פנטזיה. העובדה היא שלא ניתן לממש פנטזיה אלא רק להגשים חלום. דרך האמת ע"פ אלוהים מגדילה לעשות בכך שמלמדת אותנו בדרך מציאותית ומעשית להגשים יעדים שהצבנו לעצמנו.

כאמור, בני האדם במהלך השנים יצרו שיבושים כה רבים בשפה שמשפיעים על ההבנות שלנו כיום. על מנת לתקן את המעוות, עלינו להקפיד להתבטא בצורה נכונה בכל עניין ועניין בו אנו עוסקים. השינוי יכול להתחולל מהאדם עצמו ולגרום לשינוי בעולם כולו.

אילנה לב-ארי



אשרי המבין והפתוח לקבל  
אוהבת ומברכת

אילנה לב-ארי בת חביבה